

## «Αναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ!»

# Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ! ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΨΑΛΛΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ..... «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ»!!!! ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 18

### Ποιό μάτι μας εβάσκανε, αγαπητοί μου Χριστιανοί;



Επί δύο περίπου εβδομάδες ολόκληρη η Ελλάδα ΚΑΙΓΕΤΑΙ και ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ! Όλοι, μικροί και μεγάλοι, έχουν αναστατωθεί! 20.000 άνθρωποι εκεί κάτω στη Ρόδο απομακρύνθηκαν βιαίως από τα σπίτια τους, από τα ξενοδοχεία, από το ...κονάκι τους! Μεταφέρθηκαν σε καταυλισμούς της προσφυγιάς! Το ίδιο έγινε και στην Νέα Αγχίαλο, εκεί ψηλά στον

Βόλο!!! Οι κάτοικοι άρον-άρον ξεσπιτώθηκαν! Μεταξύ των άλλων αντιμετώπισαν και τον κίνδυνο από τις εκρήξεις των πυρομαχικών της αποθήκης πολεμικού υλικού του Ελληνικού Στρατού! Και εν τω μεταξύ δύο χειριστές αεροσκάφους, οι αείμνηστοι **Χρήστος Μουλάς και Περικλής Στεφανίδης**, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των θυμάτων! Θυσίασαν τη ζωή τους! Θύματα της μεγάλης δοκιμασίας, την οποίαν υφίσταται ο τόπος μας! ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ!

Η καταστροφή, λοιπόν, είναι ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ και -δυστυχώς- συνεχίζεται! Τα παλαιότερα χρόνια, όταν η ευλάβεια κυριαρχούσε στην Ελληνική Κοινωνία και η ευσέβεια προς τον Μόνον Αληθινόν Θεόν βασίλευε στις καρδιές μας, ΟΛΟΙ, ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΗΜΟΙ, όλοι μαζί με Ηγέτες τους Εκκλησιαστικούς μας Πατέρες **τρέχαμε στην Εκκλησία, γονατίζαμε μπροστά στις Εικόνες και μετά δακρύων εκλιπαρούσαμε τον Σωτήρα Χριστό και τους Αγίους της Πίστεώς μας να μας σώσουν!** Το **«ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ»** ήταν η κραυγή αγωνίας της ψυχής μας! Παρακλήσεις,

Αγρυπνίες, Λιτανείες, Ολονυκτίες, επί πλέον δε η Νηστεία και η Εξομολόγησις, ήσαν η συνταγή για τη λύτρωσή μας από την οργή του Θεού! Και ο Πανάγαθος Θεός έκανε το ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ! Με παρέμβαση του Ουρανού η δοκιμασία, π.χ. η πυρκαϊά ή οι πλημμύρες, ξαφνικά σταματούσαν! Ο κίνδυνος παρήρχετο! **Το θαύμα ήταν η μεγάλη εμπειρία της ψυχής μας!**



**«Τω καιρώ εκείνω» χιονίζει και όμως η Λιτανεία γίνεται!**

**Σήμερα, δυστυχώς, η Μητέρα Εκκλησία ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ! Αγνοεί ή και παραβλέπει την συντελούμενη καταστροφή! Είναι κλεισμένη στο ....«καβούκι» Της!!! Ούτε Λιτανείες με τις ιερές Εικόνες των Αγίων μας, ούτε Παρακλήσεις προς την Παναγία μας, ούτε Αγρυπνίες, ούτε....ούτε ....ούτε! **ΟΥΤΕ ΕΝΑ «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ»**, δεν ακούσθηκε! Αντιθέτως, η φωνή των Πολιτικών Παραγόντων ακούγεται συνεχώς! **«Δώσαμε μάχη με 667 πυρκαγιές»,** είπε ένας εκ των κ.κ. Υπουργών, **«τονίζοντας, ότι τις ημέρες αυτές εκδηλώθηκαν 667 πυρκαγιές, δηλαδή πάνω από 60 πυρκαγιές την ημέρα, σχεδόν σε όλη τη Χώρα!** (βλ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 29.07.2023, σελ. 24).**

Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει για μια ακόμη φορά να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίξουμε και πάλι μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι συνειδήσεις τόσον του Ιερατείου, όσον και του Ελληνικού Λαού!

**ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ,**

**Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ**

**ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ**

**ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!**

Έως χθες, λοιπόν, σε κάθε δυσκολία το καταφύγιό μας ήταν η Εκκλησία! Και ο Πανάγαθος Θεός, ως Στοργικός Πατέρας, η Υπεραγία Θεοτόκος, ως Μεσίτρια, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ως Προστάτες, άπλωναν την πατρική ή μητρική Τους αγκαλιά και έκαναν συνεχώς ΘΑΥΜΑΤΑ! Δόξα τω Θεώ! Τέτοια δείγματα -σπάνια βέβαια- έχουμε και σήμερα! Ένα από αυτά τα τελευταία θαύματα είναι η σωτηρία της Γυναικείας Ιεράς Μονής της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, εκεί στην Μάνδρα της Ελευσίνος, όπου ολόγυρα όλα καταστράφησαν από τη φωτιά, **αλλά η Μονή έμεινε ΑΘΙΚΤΗ!**



## Η Ιερά Μονή προ της πυρκαϊάς.

“

*Κάηκε όλο το βουνό η φωτιά πέρασε μέσα από το Μοναστήρι αλλά... δεν το άγγιξε!*

*Οι καλόγριες δεν κούνησαν βήμα παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών...*

*Έψελναν προς την Παναγία ύμνους και σώθηκαν!!!*

*Πηγη: Φίλοι Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου*

”





Το θαύμα της Παναγίας Γοργοεπήκοου στη Μάνδρα  
Κάηκε όλο το βουνό η φωτιά πέρασε μέσα από το Μοναστήρι αλλά...δεν το αγγίξε  
Οι καλόγριες δεν κούνησαν βήμα παρόλες τις εκκλήσεις των αστυνομικών...Εψελναν προς την Παναγία ύμνους και σώθηκαν...

Από:Φίλοι Αγίου Παΐσιου Αγιορείτου

**Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει ενώπιόν μας, είναι: Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πρωτοφανή τραγικά φαινόμενα και γεγονότα Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ και όχι μόνον στην Ελλάδα;**

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Οποίος μας προειδοποιεί, ότι αιτία των κακών είναι η **ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!**

Η οργή του Θεού διά την αποστασίαν μας από την αγκαλιά Του εκδηλώνεται με φυσικές καταστροφές!

«Όταν δέ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γάρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ' οὐκ εὐθέως τό τέλος. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, σεισμοὶ τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ' οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται». (Λουκ. κα', 9-11)

Ἰδού και ἓνα δείγμα: Ἡ καταστροφή στη Ρόδο!



Πηγή: Εφημερίδα POLITICAL.gr, [press@political.gr](mailto:press@political.gr), 29-30 Ιουλίου 2023

**Ένα εισέτι δείγμα της οργής του Θεού: Κεραυνός κατέστρεψε Ναόν των Προτεσταντών στη Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ, επειδή είχε συμμετάσχει σε εορτασμούς των ομοφυλοφίλων!**



Και ακόμη ένα δείγμα της οργής του Θεού:

### Ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνας στην Ελλάδα - Το ρεκόρ στα Πατήσια.

Ο καύσωνας που σάρωσε την Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες, είναι και ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί στη χώρα. Το ρεκόρ που σημειώθηκε στα Πατήσια.

Ο καύσωνας ξεκίνησε στις **12 Ιουλίου** με την πρώτη φάση του να ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου. Αμέσως μετά ακολούθησε η δεύτερη και ισχυρότερη με διάρκεια πέντε ημερών από τις 18 έως και τις **23 Ιουλίου**, η οποία ήταν και η **θερμότερη μέρα** (35 σταθμοί ξεπέρασαν το όριο του καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 °C) και 180 σταθμοί τους 40 °C).

Σχεδόν όλες οι περιοχές της χώρας ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς εκείνη τη μέρα. **Να σημειωθεί πως η θερμοκρασία των 46,4 °C στο Γύθειο στις 23 Ιουλίου 2023 είναι η τέταρτη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη χώρα.** Η τρίτη και τελευταία φάση διήρκησε από τις 23 μέχρι και τις 26 Ιουλίου.

Σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας, με εξαίρεση τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, **σημειώθηκαν απόλυτα ρεκόρ μεγίστων θερμοκρασιών των τελευταίων 15 ετών.**

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Πατήσια, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών για 307 ώρες κατά το διάστημα από 12 έως 26/07.

Στην ίδια περίοδο οι κάτοικοι της Λάρισας 230 ώρες, της Σπάρτης 186 ώρες, ενώ στα Ιωάννινα (περιοχή Ανατολής) και στην Κοζάνη 164 και 145 ώρες, αντίστοιχα.

Πηγή: <https://www.reader.gr/ellada/o-megalyteros-se-diarkeia-kaysonas-stin-ellada-rekor-sta-patisia/526337>





Καί ΤΑ ΝΕΑ:



Και μια ακόμη τραγική είδησις:





## **ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ!**

Όταν ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στην αγκαλιά του Θεού, όταν δακρύζει για τις αμαρτίες του, όταν εκδηλώνει την μεταμέλειάν του και την μετάνοιάν του, όταν δηλ. ζητάμε και πάλι το έλεος του Θεού, τότε ο Φιλεύσπλαχνος και Φιλόστοργος Πατέρας μας απλώνει και πάλι **την ΠΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ, μας αγκαλιάζει και μας προστατεύει.** Τότε ζούμε αυτό, που λέγεται ΘΑΥΜΑ! Δηλ. με την εντολήν του Θεού ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ και προστατεύεται η ζωή μας!

Ιδού μία εισέτι απόδειξις. Δεν κάηκε η Ιερά Μονή της Παναγίας Υψενής εκεί κάτω στη Ρόδο!



Δεν κάηκε το μοναστήρι της Παναγίας Υψενής στη Ρόδο ενώ κάηκαν όλα γύρω από το μοναστήρι. .. Μεγάλη η χάρη σου Παναγία μου...



Ένα ακόμη θαύμα! Οι φλόγες δεν άγγιξαν εξωκκλήσια μέσα στο δάσος!



Σελίς 11

Όλα αυτά, λοιπόν, είναι μηνύματα του Σωτήρος Χριστού, ο Οποίος μᾶς καλεί να ελευθερωθούμε από την τυρανεία του Διαβόλου και να επιστρέψουμε και πάλι στην πατρική Του αγκαλιά! Εκεί η Μητέρα Εκκλησία μας προσκαλεί να προσευχηθούμε μεταξύ άλλων και με τὰ εξής λόγια:

- «Ελέησον ημᾶς ο Θεός κατά το μέγα ἔλεος Σου, δεόμεθα Σου, ἐπάκουσον και ἐλέησον.
- Ἐτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβῶν και ορθοδόξων Χριστιανῶν.
- Ἐτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημῶν, (δεινός) και πάσης της εν Χριστῷ ημῶν ἀδελφότητος.
- Ἐτι δεόμεθα υπέρ ἐλέους, ζωῆς, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ἀφέσεως των ἀμαρτιῶν των δούλων του Θεοῦ, [ονόματα] και πάντων των ευσεβῶν και ορθοδόξων χριστιανῶν, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη ταύτη, των ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν και ἀφιερῶτων του ἁγίου ναοῦ τούτου.
- **Ἐτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθῆναι την ἁγίαν Εκκλησίαν και την κόμην ταύτην, την νῆσον ταύτην, και πάσαν πόλιν και Χώραν, ἀπό λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου και αἰφνιδίου θανάτου,** υπέρ του ἵλεων, ευμενῆ και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον ἀγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημῶν, **του ἀποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν ὀργήν και νόσον την καθ' ημῶν κινουμένην** και ρύσασθαι ημᾶς εκ της ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, και ἐλεῆσαι ημᾶς.
- Ἐτι δεόμεθα και υπέρ του εἰσακούσαι Κύριον τον Θεόν ημῶν φωνῆς της δεήσεως ημῶν των ἀμαρτωλῶν, και ἐλεῆσαι ημᾶς.

**Επάκουσον ημῶν, ο Θεός ο Σωτήρ ημῶν, η ἐλπίς πάντων των περάτων της γῆς και των εν θαλάσση μακράν και ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν Δέσποτα, ἐπί ταῖς ἀμαρτίαις ημῶν, και ἐλέησον ημᾶς».**

Όταν, λοιπόν, πλησιάζουμε τόν Πανοικτίρμονα Θεόν καί Τον παρακαλούμε με τα λόγια αὐτά, τότε η Πατρική Του Ἀγάπη εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΝ ΦΩΤΙΑΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΝ κλπ.

Το ερώτημα όμως είναι: Ποιός θα μας καλέσει στην ΠΡΟΣΕΥΧΗ; Στην ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ; Στην ΑΓΡΥΠΝΙΑ; Στην ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ;

**Ποιος άλλος ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, δηλ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ;**

Αυτό, λοιπόν, είναι το πρόβλημα των ημερών μας! Η Εκκλησιαστική Ηγεσία και μάλιστα Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με την ευκαιρία της απειλής του Κορωνοϊού κατά το έτος 2020,

Α) Έβγαλε έξω από τους Ναούς τους πιστούς, για να μη ...μολυνθούν!

Β) Έδωσε εντολήν να υποστούμε το ...θανατηφόρο, όπως τελικά αποδείχθηκε, ΕΜΒΟΛΙΟ κατά του Κορωνοϊού,

Γ) Έδωσε εντολήν να φορέσουμε την καταραμένη μάσκα....

Δ) ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ! Μετέθεσε τήν ώραν της ΤΕΛΕΤΗΣ της Αναστάσεως (Πάσχα 2020) από της 12<sup>ης</sup> τα μεσάνυκτα .....δύο ώρες ενωρίτερα!

Ιδού, λοιπόν, μερικές αποδείξεις!

**1<sup>ον</sup>) Οι πιστοί έξω από τον Οίκο του Θεού!**

Ο Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν καί ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος Πειραιῶς.







Πηγή: <https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1154490/theofaneia-adeies-oi-ekklisies-synostismos-sta-proaylia-gia-ton-agiasmo>

## 2<sup>ον</sup>) Κορωνοϊός: Πιστοί έξω από ναούς για να προσκυνήσουν τον επιτάφιο

Ημέρα πένθους είναι για όλη την Χριστιανοσύνη η Μεγάλη Παρασκευή με την αποκαθήλωση και την ταφή του Ιησού Χριστού

Ωστόσο, η φετεινή είναι πολύ διαφορετική από αυτές των άλλων ετών, λόγω της επέλασης του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό και οι εντολές του Μητροπολίτη ..... προς όλους τους ιερείς να τηρηθούν τα μέτρα στο ακέραιο **και οι πόρτες των εκκλησιών να είναι κλειστές.**

## 3<sup>ον</sup>) Ιερέας διακόπτει τη λειτουργία γιατί πιστοί δεν φορούν μάσκα !

Κατά των αρνητών μάσκας ο ιερέας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ..... Καλαμάτας, **διέκοψε την Χριστουγεννιάτικη λειτουργία** και σε αυστηρό ύφος **ζήτησε από τους πιστούς, που δεν φορούσαν μάσκα, να βγουν έξω από το ναό** ή αν ήθελαν να παραμείνουν, να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας.

Απαντώντας σε κάποιους πιστούς που αντέδρασαν, ο ιερέας υπήρξε ξεκάθαρος: **«Δε θα ανοίξουμε διάλογο... όσοι δε φοράτε μάσκα θα βγείτε έξω**, σεβόμενοι και τους συνανθρώπους σας και τη νομοθεσία».

Ο διάλογος μεταξύ των πιστών και του ιερέα συνεχίστηκε με τον δεύτερο να μην αφήνει κανένα περιθώριο για μη τήρηση των μέτρων. «Αντιρρησίες θα είσαστε στο σπίτι σας, όχι εδώ. Εδώ θα είστε υπάκουοι και σεβαστικοί. Κουμάντο και αντιρρησία στο σπίτι σας όχι εδώ μέσα», είπε ο ιερέας.

(βλ. [https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/274718\\_iereas-diakoptei-ti-leitoyrgia-giati-pistoi-den-foroyn-maska-...](https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/274718_iereas-diakoptei-ti-leitoyrgia-giati-pistoi-den-foroyn-maska-...))

#### 4<sup>ο</sup>) Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με ...μάσκα!



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η μάσκα...

Και όχι μόνον!.....

Πηγή: <https://www.exapsalmos.gr/%EF%BB%BFo-oikoumenikos-patriarchis-kai-i-maska/>

#### 5<sup>ο</sup>) Αλλά και η Κυβέρνησις Κυριάκου Μητσοτάκη γκρεμίζει τις ιερές Εικόνες!!!

ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ  
του Κυρίου Ιησού Χριστού  
απο την ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  
οι εκλεκτοί του ΚΟΥΛΗ...

ΑΙΔΩΣ αντικκλησιαστικοί  
ΕΘΝΟΑΠΟΔΟΜΗΤΕΣ  
τσιράκια του ΜΗΤΣΟΘΑΦΤΗ ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:  
ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης  
Κων/νος Βουλγαρίδης, Εφέτης  
Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης  
Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης  
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών  
και Εισαγγελέων

Αθήνα, [10-9-2021](#)

### Εικόνα του Χριστού ή πίνακας ζωγραφικής:

Κατά την πρώτη, δια ζώσης μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σήμερα, [10-9-2021](#), ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, που πραγματοποιήθηκε μετά και από σχετικό αίτημά μας, διαπιστώσαμε ότι από τον τοίχο άνωθεν του γραφείου του εκάστοτε Προέδρου της Ένωσης, στο οποίο συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται στο κτίριο, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών και επομένως συνιστά δημόσιο και όχι ιδιωτικό χώρο, είχε αφαιρεθεί η επί δεκαετίες αναρτημένη εικόνα του Ιησού Χριστού - θρησκευτικό σύμβολο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, που αποτελεί την επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος. Στη θέση της ιερής εικόνας και στο κεντρικό αυτό σημείο της αίθουσας τοποθετήθηκε ένας ζωγραφικός πίνακας φιλοτεχνημένος από πρώην βουλευτή συγκεκριμένου κόμματος, με τον τίτλο Γάζα 2020. Η ιερή δε εικόνα παραγκωνίστηκε σε μη ορατό σημείο για τον εισερχόμενο στην αίθουσα και ειδικότερα στον τοίχο εσοχής που δημιουργείται μετά το έπιπλο της



## Και κάτι ακόμη!

Η αφωρισμένη Κα Νίκη Κεραμέως ως Υπουργός της Παιδείας:

A) Έδωσε άδεια για να γίνουν τρία Τζαμιά στη Ρόδο!

B) Επιχορήγησε με το αστρονομικό ποσόν των 987.400.000 € την Διοικούσα Επιτροπή του Ισλαμικού Τεμένους των Αθηνών,

Γ) Έδωσε άδεια για την ανέγερση Ισλαμικού Τεμένους στην Ξάνθη, και

Δ) Προσλαμβάνει και διορίζει 120 Ιεροδιδασκάλους, για να διδάσκουν το Κοράνιο στη Θράκη!

**ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ !!!!!  
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....ΔΙΩΚΕΤΑΙ, ΤΟ ΙΣΛΑΜ...ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ!!!!**



**6<sup>ο</sup>) ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ Ο  
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,  
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΑΣ!**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΗΛΛΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 391

ΕΝ ΔΙΩ ΤΗ 25η Ιουλίου 2023

**ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

Πρός  
τούς ευσέβεις Χριστιανούς  
της καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

**ΘΕΜΑ: ΙΚΕΤΗΡΙΑ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ  
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ**

«Σὺ δέ, Κύριε, μὴ μακρόν τις τὴν βοήθειάν σου ἀπ' ἐμοῦ, εἰς τὴν ἀντιλήψιν  
μου πρόσχες» (Ψαλμ. κβ', στ. 9).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα.

Σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες ἡμέρες ποῦ ἡ περιοχή τῆς Αἰγιάλειας ἀλλὰ καὶ ἄλλα  
μῆρη τῆς πατρίδας μας δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν πύρινη λαίλαπα τῶν σφοδρῶν  
πυρκαγιῶν, οἱ ὁποῖες καταστρέφουν ἀνελέητα τὸ πλούσιο φυσικὸ  
περιβάλλον τῆς, τὴν μοναδικὴ πανίδα καὶ χλωρίδα τῆς, ποῦ κατακαίουν  
κατοικημένες περιοχὲς, τοὺς οἴκους καὶ τὶς περιουσίες τῶν συνανθρώπων  
μας καὶ ἀπειλοῦν τὶς ζωὲς τῶν, ὡς Πνευματικὸς σας Πατέρας, ἀπευθύνομαι  
πρὸς τὴν ἀγάπη σας, ἐκφράζοντας τὸν πόνο καὶ τὴν ὀδύνη μου γιὰ τὶς  
καταστροφὲς αὐτὲς, καὶ σὰς παρακαλῶ ὅλους καὶ σὰς προτρέπω, νὰ  
προστρέξουμε, συναισθανόμενοι τὴν ἀναξιοσύνη καὶ ἀμαρτεολότητά μας,  
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, νὰ ἐνόςουμε τὶς προσευχὲς μας καὶ νὰ ἐντείνουμε

Παραπομπή 41  
25100 ΑΙΓΙΟΝ

Τηλ.: 2691021777-21776  
Fax: 26910 60127

e-mail: grammata.irmka@gmail.com  
web site: www.irmka.gr

**ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΤΕΝΙΣΟΥΜΕ**  
**ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ!**

Όταν ο άνθρωπος αποκτά **μια κτηνώδη συμπεριφορά**, τότε ο Μεγαλοδύναμος Θεός αλλάζει τον χαρακτήρα των κτηνών **και τους δίδει ανθρώπινα συναισθήματα** στην καθημερινή συμπεριφορά τους!

Ένα καταπληκτικό παράδειγμα είναι η συμπεριφορά μιᾶς σκυλίτσας!

Μία άστοργη Μητέρα εγέννησε ένα παιδάκι της, προφανώς καρπὸ μιᾶς αμαρτωλῆς σεξουαλικῆς σχέσεως και συμπεριφορᾶς, και **ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΤΟΡΓΗΣ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟΝ ΒΡΕΦΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ!!!! ΕΚΕΙ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΗΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΕΚΛΑΙΓΕ!!!!**

Ο Πανοικτίρμων Θεός, σπλαχνισθείς διὰ το πλάσμα Του, ωδήγησε τα βήματα μιᾶς σκυλίτσας στον κάδο των απορριμάτων! Η σκυλίτσα, λοιπόν, άκουσε το κλάμμα, έσκυψε στον κάδο των απορριμάτων, επήρε στο στόμα της με περισσή στοργή και προσοχή το νεογνόν και στάθηκε στο δρόμο, ώστε κάποιος φιλόανθρωπος περαστικός να το παραλάβη και να το σώση!

Δείτε στη συνέχεια στην παρατιθέμενη φωτογραφία!

Σελίς 18

Νεογνό μετά την γέννηση του σε σπίτι, στην Πορτογαλία πετάχτηκε σε κάδο σκουπιδιών από την ίδια του την μάνα. Περαιτήκη σκυλίτσα άκουσε το κλάμα του μωρού, το πήρε και το έδωσε στα χέρια περαιτήκού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Τα λόγια είναι περριτά, καθίστε τώρα εσείς και πείτε ο ένας του άλλου ζώο θεωρώντας το ως προσβολή.





Με τον ομφάλιο λώρο ακόμα ενωμένο, κάποιο «ζώο» έριξε αυτό το μωρό στον κάδο. Ευτυχώς μόλις πιο πάνω από εκεί ήταν ένας ήρωας(δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα αδέσποτο σκυλί), που δεν δίστασε να σώσει το μωρό που έκλαιγε, δεν δίστασε να το αρπάξει με το στόμα του, για να το πάει στο πρώτο σπίτι που συνάντησε στο δρόμο του, έτσι έσωσε μια αθώα ζωή! Η γυναίκα που άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα είπε, ότι η πρώτη αντίδραση βλέποντας ένα μωρό στο στόμα του αδέσποτου αμέσως ανησύχησε, αλλά στη συνέχεια ο σκύλος ακουμπώντας το απαλά στο πάτωμα το έσπρωξε απαλά. Η γυναίκα πήρε το μικρό από το έδαφος και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ενώ φρόντιζε το μωρό ζήτησε από τα παιδιά να δώσουν κάτι να φάει και να πιει ο ηρωικός σκύλος που είχε κάνει αυτή την αξιόπαινη χειρονομία. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Ο σκύλος αυτός είναι σαν ένας άγγελος που χτύπησε την πόρτα μου», λέει η γυναίκα.

## Στη συνέχεια ας δούμε και δυό-τρία ακόμη περιστατικά, πολύ διδακτικά!

- Ένα μικρό παιδάκι ταΐζει με στοργή κάποια πουλάκια!
- Ένα πουλάκι έξω από το κλουβί του προσκυνάει την Εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!
- Δύο άλογα χαϊδεύουν στοργικά ένα μωρό ηλικίας ενός μόλις χρόνου!

### **«Ως μεγαλύνθη τα έργα Σου Κύριε!»**

Όταν εμείς, τα ΛΟΓΙΚΑ όντα, Σε περιφρονούμε, όταν Σε προδίδουμε και όταν Σε απαρνούμεθα, τότε η ΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΣ αναπληρώνει το κενόν! **«Το καναρίνι, έξω από το κλουβί του.... δεν πετάει....αλλά φιλά την εικόνα του Ιησού Χριστού και Δημιουργού του....»**





ΤΡΟΜΕΡΟ: Το καναρίνι έξω  
απο το κλουβί του ...δεν  
πετάει...αλλά φιλά,  
προσκυνάει την εικόνα του  
Ιησού Χριστού και  
Δημιουργού του..

Ζει Κύριος ο Θεός ημών!..



Ένα άλλο παιδάκι -με περισσή ευλάβεια- προσκυνάει και προσεύχεται γονατιστό μπροστά στο Εικονοστάσι της κατοικίας του!





Και, τέλος, ένα καταπληκτικό παράδειγμα ευλαβείας μᾶς δίδουν τα δύο αυτά κοριτσάκια, που προσεύχονται στην Υπεραγία Θεοτόκο! Ας τα μιμηθούμε, λοιπόν!



Έπειτα από όλα αυτά τα συγκινητικά παραδείγματα και εμείς μέσα από την καρδιά μας γοερώς κραυγάζουμε:

**«ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ»!** Αμήν!

### ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Επισφραγίζοντας τις ανωτέρω ανήσυχες σκέψεις μου θα ήθελα να σᾶς υπενθμίσω τα λόγια του Αγ. Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς και να σας παρακαλέσω να τα καταγράψετε με ζωηρά γράμματα στην καρδιά σας! Οι θεομηνίες, οι πυρκαϊές, οι πλημμύρες, γενικώς οι καταστροφές ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ! Μας καλεί, λοιπόν, να εγκαταλείψουμε την ζωήν της αμαρτίας και να ενδυθούμε τον Σωτήρα Χριστόν, δηλ. να μεταμορφωθούμε και να γίνουμε Χριστοφόροι!

Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους Κολοσσαείς με τά εξής σοφά λόγια:

**«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἣτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι' ἧς ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζήτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργὴν, θυμὸν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν».**  
(Κολ. 3, 5-10)

#### **ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ:**

Λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας, τα μέλη του παλαιού ανθρώπου, που ζητούν γηΐνας αμαρτωλίας απολαύσεις και ηδονάς· νεκρώσατε και διώξτε από τον εαυτόν σας την πορνείαν, την σαρκικήν ακαθαρσίαν, κάθε αμαρτωλὸν πάθος, κάθε κακὴν ἐπιθυμίαν, που μολύνει τον ἄνθρωπον και τον ωθεῖ προς την κακὴν πράξιν, και την πλεονεξίαν, η οποία εἶναι εἰδωλολατρεία, που θεοποιεῖ και λατρεύει το χρήμα. **Δια τα αμαρτήματα αὐτὰ ἔρχεται και ξεσπάει ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον των τέκνων τῆς παρακοῆς, ἐναντίον αὐτῶν που ἐπιμένουν ἀμετανόητοι εἰς τὴν κακίαν των.** Εἰς τα αμαρτήματα αὐτὰ και σεις εἶχατε περιπατήσει και παρασυρθῆ ἄλλοτε, τότε που ἐζούσατε μεταξύ αὐτῶν. **Τώρα ὁμως πετάξτε και σεις ἀπὸ πάνω σας ὅλα αὐτὰ,** ἀκόμη δε και την ὀργὴν, τον θυμὸν, την κακότητα και πονηρίαν, την υβρεολογίαν και την αἰσχρολογίαν ἀπὸ το στόμα σας. Μὴ λέτε ψέμματα ο ἕνας στον ἄλλον, ἀφοῦ ἔχετε ἀποβάλει πλέον τον παλαιὸν ἄνθρωπον μαζί με τας πονηράς αὐτοῦ πράξεις και ἔχετε ἐνδυθῆ τον νέον, ο οποίος συνεχῶς ξανακαινουργώνεται, ὥστε να προχωρή εἰς βαθυτέραν γνώσιν τοῦ Θεοῦ **και να γίνεται συνεχῶς τελειότερα εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ, ο Οποῖος τον ἔκτισεν.**

«Ὅσοι, λοιπόν, εἰς Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε!»

Αμήν! Αμήν! Αμήν!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

*Is ne. Καταβολή...*

Σελίς 24

Καλάβρυτα, Δευτέρα 7<sup>η</sup> Αυγούστου 2023

## ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ

Η Ελλάδα καίγεται! Η Ελλάδα χάνεται! Οι Έλληνες-θύματα της φωτιάς-ξεσπιτώνονται! ΑΛΛΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΙ ΤΟΥ! ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, πηγαίνει στην παραλία **και εκεί κάνει βουτιές στη θάλασσα και .....πετάει τις στενοχώριες του!**  
**Μονολογεί: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ! ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ; ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ; ΟΧΙ, ΒΕΒΑΙΑ!**



Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Κυριάκος  
Μητσοτάκης | Τι λες τώρα;

Visit

Images may be subject to copyright. [Learn More](#)

Πηγή: [https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA\\_enGR994GR994&sxsrf=](https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR994GR994&sxsrf=)



Τα μπάνια του πολίτη Κυριάκου Μητσοτάκη - [sipress.gr](https://www.sipress.gr)

[Visit](#)